

Hoe word ik vrijwilliger bij hospice De Markies?

Wil jij waardevol en dankbaar vrijwilligerswerk doen? Word dan zorgvrijwilliger, kookvrijwilliger of gastvrouw of -heer. Je draait één dienst per week en kunt kiezen uit taken als:



- Met gasten wandelen of op pad met de duofiets
- Een praatje maken of spelletje spelen
- Helpen in de zorg
- Helpen in het huishouden of in de tuin
- Bezoekers ontvangen
- De avondmaaltijd koken

Hoe gaat het in zijn werk?

- 1 **Stuur een mailtje** naar vrijwilligerswerk@tantelouise.nl.
- 2 Onze coördinatoren vrijwilligerswerk nemen **contact** met je op en vertellen je meer over het werk.
- 3 Lijkt het je wat? Dan **maak je telefonisch kennis** met een medewerker van het hospice en spreek je drie momenten af om proef te draaien.
- 4 **Proefdraaien** & evaluatiegesprek.
- 5 Je **spreekt je diensten en taken af** met het hospice en de afdeling vrijwilligerswerk schrijft je in bij tanteLouise.
- 6 Je volgt een **basiscursus palliatieve zorg** en een sliktraining, zodat je goed voorbereid bent.



Contact

Neem contact met ons op via vrijwilligerswerk@tantelouise.nl

Hospice De Markies
Kardinaal de Jonglaan 1
4624 ES Bergen op Zoom
www.hospicedemarkies.nl

Hospice De Markies is onderdeel van ouderenzorginstelling tanteLouise.

tanteLouise | Boerenverdriet 18 | info@tantelouise.nl
4613 AK Bergen op Zoom | www.tantelouise.nl
0164 713 300



www.hospicedemarkies.nl



Word jij vrijwilliger bij hospice de Markies?

Het hospice van tanteLouise is een bijzondere en dankbare plek om vrijwilligerswerk te doen. Als vrijwilliger bij het hospice heb je een duidelijk doel: leven toevoegen aan de laatste dagen van onze gasten. Samen met de andere medewerkers en vrijwilligers van het hospice.

Over het hospice

De meeste mensen die ongeneeslijk ziek zijn, willen het liefst thuis sterven. In een omgeving die vertrouwd is. Maar soms kan dat niet. Voor hen is er Hospice De Markies. Hospice De Markies biedt aandacht, zorg en warmte in de laatste levensfase.

Elke gast heeft zijn of haar eigen comfortabele appartement, die van alle gemakken is voorzien. In de gezamenlijke huiskamer treffen gasten, familieleden, medewerkers en vrijwilligers elkaar voor een praatje, kopje koffie of wat te eten. In de open keuken bereiden kookvrijwilligers dagelijks een heerlijke maaltijd.

Hospice De Markies is er voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging, achtergrond of leeftijd.

Onze filosofie

De wensen en behoeften van de gast staan voorop. Gasten van het hospice bepalen zelf wanneer zij slapen, opstaan en eten. Maar ook welke muziek zij willen horen of wie zij willen ontvangen. Familie en vrienden zijn altijd welkom.

Als een gast bijvoorbeeld een jubileum, verjaardag of geboorte te vieren heeft, zetten wij ons in om er iets moois van te maken. Het hospice heeft ook een coach in dienst die gasten bijstaat bij vragen over zingeving en het (einde van) het leven.

“In het hospice draait het om leven toevoegen aan de dagen”

Vrijwilligers van het hospice

Vrijwilligers spelen een onmisbare rol in de zorg voor onze gasten. Vrijwilligers ontvangen bezoekers, koken de avondmaaltijd, helpen de verpleegkundigen in de zorg, doen het huishouden en nemen de tijd voor een praatje. Net zoals medewerkers draaien zij diensten. De verschillende diensttijden:

- Van 08.00 tot 13.00 uur
- Van 13.00 tot 18.00 uur
- Van 18.00 tot 22.00 uur

De kookvrijwilligers zijn er tussen 14.30 en 19.00 uur.

Als vrijwilliger van het hospice hoor je er helemaal bij.

Niet alleen bij het team van het hospice, maar ook bij tanteLouise. TanteLouise heeft in totaal bijna 650 vrijwilligers. Als vrijwilliger van tante word je net als de medewerkers uitgenodigd voor het jaarlijkse personeelsfeest, kun je lid worden van de personeelsvereniging én krijg je elk jaar een kerstpakket en twee keer per jaar tante's magazine. Maar vooral: heel veel dank en waardering.

Kijk op www.tantelouise.nl/vrijwilligerswerk voor meer informatie



“Sommige vrijwilligers werken hier al 10 jaar”, vertelt vrijwilliger Bert



Eén groot huishouden

“Ik ben begonnen omdat mijn vrouw hier zorgvrijwilliger werd en met zulke enthousiaste verhalen thuis kwam.” Als gastheer zorgt hij voor het huishouden zaken als het ontbijt en de lunch. “Eigenlijk is het hier één groot huishouden. Ik ontvang ook visite, meestal familie. Ik zorg ervoor dat ze koffie krijgen en beantwoord vragen. Als het nodig is, waarschuw ik een verpleegkundige. Ik voer ook nazorggesprekken met familie, nadat mensen overleden zijn.”

Mooie momenten

Hannelore is met veel plezier kookvrijwilliger in het hospice. Ze kookt er één avond in de week. Als ze aankomt, bespreekt ze met de verpleegkundige waar ze rekening mee moet houden. Daarna gaat ze met wat ideetjes naar de gasten toe. “Ik kom meestal uit op een of twee gerechten, want ik wil maken waar mensen zin in hebben. Eten is voor zoveel mensen een hoogtepuntje van de dag.”

Familie en vrienden vragen haar wel eens: is dat niet zwaar, in een hospice? “Nee, zo ervaar ik dat niet. ‘s Avonds op de bank denk ik altijd: wat een mooie momenten heb ik weer beleefd.”

